

## De zeilvakantie

### Wat gaan we doen?

De zeilvakantie vanaf Lefkas start op zaterdag en eindigt op zaterdag. Uiterlijk 17.00 uur ligt het zeiljacht voor je klaar. Vanzelfsprekend wordt bij de incheck alles nagelopen en toegelicht. Uitchecken gebeurt vaak op de dag voor vertrek omdat de vlucht de volgende dag al weer vroeg vertrekt. Natuurlijk kun je na die uitcheck nog op jouw jacht slapen.



Vaar je in flottielje dan wordt samen met de flottieljeleiding en de andere gasten de route voor de dag besproken. Daarna heb je alle vrijheid. Je kan langer aan de wal blijven en het dorpje verkennen, of juist uitvaren. Omdat de afstanden goed te doen zijn, bestaat de mogelijkheid om de zeiltocht te onderbreken om lekker een baai te pakken en een duik te nemen. Ook kun je een tussenstop in een ander plaatsje maken om bijvoorbeeld even te lunchen. In de middag of de vroege avond kom je na een heerlijke dag zeilen, zonnen en genieten, aan in het volgende dorpje. Je kunt dan zelf bepalen waar je gaat eten!



Vaar je mee op een jacht met schipper dan worden het ontbijt en de lunch meestal aan boord gebruikt. Hiervoor wordt ter plaatse een boordkas gemaakt, waarbij de schipper gast is van de meezeilers. De kosten die niet bij de reissom zijn inbegrepen, zoals water, diesel en havengelden, worden eveneens uit deze boordkas betaald. De uitgaven aan de wal, zoals het eten en drinken, worden natuurlijk niet uit deze boordkas betaald.



### Waar gaan we heen?

De Ionische Eilanden liggen aan de westkust van Griekenland. De zee ontleent haar naam aan de mythologische Io die verleid wordt door de oppergod Zeus. Io haalt hiermee de woede op haar hals van de wettige echtgenote van Zeus, Hera. Als Hera een horzel achter Io aanstuurt, vlucht Io naar de wateren ten westen van Hellas. Omdat Io hier veel zwemt, wordt de zee naar haar vernoemd.

Het gebied omvat 7 grotere en een aantal kleinere, vaak onbewoonde eilanden. Er is keuze genoeg om aan te meren. Er zijn dorpjes die rust bieden, er zijn ook plekken die wat meer vertier bieden. In het gebied waar gevaren wordt, zijn er volop mogelijkheden om te zwemmen, te snorkelen, te luieren en te zonnen. Lefkas Marina, een van onze twee thuishavens, ligt in het hart van de Ionische Zee. Daarom kun je vanaf hier de keus maken om koers te zetten naar het noorden (Korfu) of naar het zuiden (Zakynthos).

Vanaf Korfu, onze tweede thuishaven, vaar je meestal naar het zuiden richting Paxos en Anti Paxos, vaste land of richting Lefkas, kortom richting zuiden.



### Wat neem je mee?

Naast je badkleding en zomergoed raden we aan om voor de avonden in ieder geval ook een lange broek en bijvoorbeeld een sweater mee te nemen. Voor alle seizoenen geldt dat er wel eens een drup water kan vallen (in het voor- en naseizoen natuurlijk wat meer). Met een zeiljack kun je prima volstaan. Omdat er op een jacht nou eenmaal geen linnenkasten zijn die ruimte bieden aan grote koffers, zijn opvouwbare tassen de beste oplossing voor de bagage.

### Het weer

Het Ionische gebied heeft een perfect klimaat voor zeilliefhebbers. De zon schijnt uitbundig en de wind blijft vaak, maar niet altijd bij 4 beaufort hangen. In de ochtenden waait het minder, in de middagen trekt de wind meestal wat aan.

Hieronder staat een overzichtje over de weersomstandigheden om je een idee te geven wat je kunt verwachten.

	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober
Dagtemperatuur	24	28	31	32	28	23
Zonuren	10	11	12	11	9	7
Temperatuur Water	18	21	24	25	24	22
Dagen Regen	4	2	1	1	4	7

### Hoe kom je op je bestemming?

Een vlucht naar Griekenland duurt ongeveer 3 uur.

Heb je een zeilvakantie geboekt met als startpunt Lefkas, is Preveza het meest praktisch om op te vliegen. Het vliegveld ligt namelijk op 15 minuten rijden van Lefkas Marina (onze basis). In het seizoen wordt elke zaterdag op Preveza gevlogen.

## Eiland Lefkas

Lefkas is een eiland dat in het uiterste noorden met een pontonbrug is verbonden met het vasteland. Deze pontonbrug gaat elk uur open. Het eiland is ongeveer 40 kilometer lang en circa 15 kilometer breed. Ook het binnenland van Lefkas is prachtig. Temidden van deze natuur liggen kleine bergdorpjes. Hier lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan. Vaar je naar het zuiden dan kom je in een prachtig zeilgebied dat je de gelegenheid biedt om elke keer iets nieuws te zien. Aan de oostkust is de zee tamelijk rustig en het water is er kristalhelder.



**Lefkas**, onze thuishaven, is een middelgrote plaats met een gezellig centrum. We hebben gekozen voor Lefkas stad omdat er onlangs een grote moderne haven is aangelegd. Deze haven biedt veel voorzieningen zoals water, stroom en douches. Lefkas is goed bereikbaar vanaf het vliegveld. Lefkas een leuke plaats met een gezellig centrum waar je je op je eerste dag of laatste dag van je vakantie niet hoeft te vervelen.



## De schepen

Wij varen op verschillende typen jachten van het merk Bavaria, variërend van 30 tot 42 foot. De zeiljachten zijn zeer luxe uitgevoerd. Hieronder een opsomming van de voorzieningen die je op alle jachten aantreft:

- douche (zowel binnen als buiten)
- bimini om je beschutting tegen de zon te bieden
- koelkast
- rolgrootzeil en rolgenau
- GPS, marifoon, snelheid- en dieptemeter
- stuurautomaat
- vaste inklapbare teakhouten/aluminium loopplank
- bijbootje met een harde bodem, de zgn. rib
- bediening van de elektrische ankerlier vanuit de kuip
- MP-3 speler met boxen binnen en buiten
- Kuipkussens
- Inklapbaar stuurwiel



Je vaart mee op de leadboat, ook een Bavaria. Als er andere meezeilgasten aan boord zijn kan het zijn dat je de hut deelt met een ander.



### **Wie zeilen er mee?**

Over het algemeen zijn de deelnemers sportief en avontuurlijk ingesteld, houden van zeilen en/of willen het zeilen in de praktijk leren. Er zijn geen duidelijke leeftijdsgrenzen. De deelnemers boeken als stel of individueel.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze de handen uit de mouwen steken. U helpt mee de zeilen hijsen, strijken, reven, aanleggen, afvaren, maar ook afwassen en de boot opruimen.

Maaltijden: Het ontbijt en de lunch kunnen aan boord gegeten worden. Hiervoor doen we samen inkopen met de boordkas. Maar natuurlijk is het ook leuk om een ontbijt in het restaurant te nemen. 's Avonds wordt er in één van de plaatselijke authentieke restaurants gegeten waar u zelf afrekent.

Havengeld, brandstof en transitlog: Deze kosten worden uit de boordkas betaald.

Prijs meezeilen: 495 euro per week

Boordkas: ongeveer 75 euro per week